

# PICKNICKPLAATS – POMPOENWEIDE

De Pompoenerie kweekt pompoenen om te zoenen!

Heb je het pompoenveld al ontdekt? Als je via Domein De Putten naar camping Houtum wandelt, passeer je het pompoenveld van De Pompoenerie.

Ongeveer 40 soorten groeiden en bloeiden een hele zomer lang! En nu wordt het weer tijd om te oogsten! Dan hebben we weer pompoenen in alle vormen en kleuren én kunnen we de keuken intrekken om allerlei lekkere gerechtjes te bereiden. Iedereen kent natuurlijk pompoensoep, maar heb je al eens quiche met pompoen geproefd? Of een ovenschotel met pompoen, pastinaak en paprika, bijvoorbeeld...?

Wat denk je van gevulde mini-pompoentjes? Ook dessertjes met pompoen zijn niet denkbeeldig! Pompentaarten bestaan er in tientallen variaties en met onze pompoenconfituur kan je eveens alle kanten! Kortom, pompoenen zijn om te zoenen!

Als de laatste pompoenen van het veld zijn, is dat natuurlijk een reden om te feesten! Kom je mee vieren? Op zondag 7 oktober houden we ons tweede oogstfeest, met verkoop van pompoenen en pompoenproducten, allerlei proeverijen, kindersanimatie, enz... Een feest om zeker niet te missen!

**Meer info over de werking van De Pompoenerie kan je vinden op [www.depompoenerie.be](http://www.depompoenerie.be)**

